

vrijdag, 19 juli 2013

## FAVORIETE

# 6

### MUZIEK

#### Leonard Cohen

„Vroeger speelde ik nog wel eens piano, zij het heel amateuristisch. Nu beleef ik muziek vooral passief. Klassiek, zoals het Concertgebouworkest of de Matthäus Passion van Bach. Maar evengoed het WMC, Bläck Fööss of Leonard Cohen. Muziek geeft me rust, brengt me op andere gedachten.”

### HOBBY

#### Tuinieren

„Ik tuinier graag. Wellicht een erfenis van vroeger. Mijn vader runde een tuindersbedrijf, dat ging 24 uur per dag door. Als ik later meer tijd krijg, ga ik weer groenten verbouwen. Nu richt ik me vooral op bloemen en sierplanten. De uitdaging is elk seizoen iets anders in bloei te hebben staan.”

### KLEDINGSTUK

#### Polo

„Qua kleding leef ik in twee verschillende werelden. Op het werk draag ik een pak. Altijd. Mét stropdas. Dat hoort zo, vind ik, als ik de organisatie vertegenwoordig. Maar thuis gaat dat meteen uit. Dan draag ik een spijkerbroek. Op zondag shorts en polo's, daarin voel ik me happy.”

### HUMOR

#### Monty Python

„Ik ben nog van de generatie van Monty Python, Simplisties Verbond, Neerlands Hoop In Bange Dagen, Van Kooten & De Bie. Als ik dat in Zomergasten voorbij zie komen, vind ik het nog stééds fantastisch. Gelukkig wordt bij SGL ook nog heel wat afgelachen. Relativeren is o zo belangrijk!”

### VAKANTIE

#### Edinburgh

„Elk jaar een andere bestemming, samen met vrienden. Een grote stad en iets landelijks. Vorig jaar Verona (opera's van Verdi!) en het Gardameer. Dit keer Edinburgh en de Highlands. Verder lekker thuis genieten, fietsen, wandelen. Vroeger hoorde klussen er ook bij; schilderen of een tuinhuis opzetten.”

### SPORT

#### Spinning

„Ik heb altijd graag getennist. Op advies van de orthopeed ben ik daarmee gestopt; hetzelfde geldt voor hardlopen. Knieproblemen. Nu ga ik één keer per week spinnen. En, met een groep, wekelijks naar ontbijtfitness. Normaal begin ik om 7.00 uur op het werk, maar dan anderhalf uurtje later.”